

Drie werelden in een bedrijf

Renaultgarage De Dijk in Enkhuizen kiest als eerste voor nieuw concept Cars and Kitchens

Tanja Koopen

Enkhuizen * Klanten die dezer dagen automobielbedrijf De Dijk binnenlopen, kijken verbaasd op. De autoshowroom gaat namelijk naadloos over in een showroom voor keukens. Cars & Kitchens heet het gloednieuwe concept. Bedacht door Enkhuizer Jan Bruin, die Vincent Fijma van De Dijk benaderde met het idee de verkoop van auto's en keukens te combineren. De Dijk heeft de pilot, maar zowel in Nederland als daarbuiten is er al belangstelling voor het concept. Leon Knijn van De Dijk vindt dat niet vreemd. „Wij voeren als merken Renault en Dacia, maar de functie van de showroom wordt minder sinds internet. Mensen die van ons een auto kopen hoeven hem niet perse hier te zien staan. Er is tegenwoordig zoveel mogelijk.”

Enorm pand

Dus blijft er ruimte leeg, zeker bij De Dijk, dat beschikt over een forse oppervlakte. „We hebben onze voorraad wat afgebouwd, er staan hier gemiddeld rond de 20 auto's en nog een paar buiten. Het was al een enorm pand, daarom zijn we tien jaar terug in samenwerking met De Omring begonnen met scootmobielen. Daar komt nu De Dijk Keukens bij. Fijma werd in april benaderd door Bruin met het nieuwe concept. Er is contact gelegd met enkele keuken-



Rob Barbillon gaat keukens en Leon Knijn auto's en scootmobiel verkopen in de showroom aan de Dolfijn. THEO GROOT

dealers en de samenwerking was een feit. „Wij wilden niet twee keukenblokjes tussen de auto's. Het zijn heel duidelijk verschillende afdelingen.” Met een overlap. Wie voor een auto komt, loopt makkelijk door naar de keukenafdeling. Of naar de scootmo-

bielen. Knijn: „Iemand die een keuken koopt, zie je daarna niet meer, maar een auto vergt onderhoud, winterbanden. Er is meer contact.” De Dijk koos niet voor franchise, maar houdt alles in eigen hand. Keukenexpert Rob Barbillon is aange-

trokken als adviseur. In het midden van de showroom zijn muurblokken geplaatst en staan heel wat verschillende showkeukens, maar ook apparatuur, bladen en de nieuwste snufjes op keukengebied. „We doen dit er niet even bij, het is

een volwaardig bedrijf. Ieder huis is anders, dus iedere keuken ook. Wij hebben hier een ontwerpcomputer, waar alles op aangepast kan worden.” De Dijk heeft gekozen voor ieder zijn expertise. „Elke afdeling heeft zijn specialisatie. We hebben zelfs een zorgkeuken voor wie voor een scootmobiel komt.”

Cake

Een van de keukens wordt een werkende keuken. „We zetten hier koffie, kunnen zaterdag zelfs een cake bakken, misschien kookworkshops houden. Er komt een werkeiland en een tafel waar bezoekers kunnen zitten.”

„Renault Nederland is blij met deze ontwikkeling. Dit zien ze liever dan dat wij onze showroom vullen met andere merken. Je moet elkaar versterken. Daarom hebben wij niet gekozen voor drie geheel gescheiden bedrijven, maar voor een flinke doorkijk van de ene afdeling in de andere. Dus als iemand wacht op zijn auto kan hij meteen naar de keukens kijken. Of andersom ziet iemand die voor een keuken komt, bij ons misschien wel een leuke auto.”

„Enkhuizen had zelf geen keukenbedrijf meer, dus iedereen moest naar Hoorn. Dat hoeft nu niet meer. Mensen denken nu zelfs al dat wij een stuk aan onze showroom hebben gebouwd. We hebben het alleen veel efficiënter ingedeeld.”